

Met een openhartig artikel in ons Magazine van februari 1999 is deze afspraak nagekomen.

Op het punt van de rolmodellen zie ik duidelijke vooruitgang. Er zijn meer politici en andere bekende Nederlanders dan 15 jaar geleden, die openlijk voor hun voorkeuren en hun relatie uitkomen. In de 70-er jaren waren er slechts schrijfsters als Anna Blaman en Andreas Burnier (schuilnaam voor de Nijmeegse hoogleraar in de criminologie Dessauer). Anno 2013 komen rolmodellen uit alle geledingen.

In 1996 bleek uit een onderzoek gefinancierd door VWS dat 10% van de bevolking homoseksueel zou zijn. In die jaren telde Vrouwen van Nu 70.000 leden. Dit zouden dus 7000 lesbo's op kunnen leveren. Slechts 2 à 3 leden schreven een reactie. Bij de meesten rustte er een geheimhouding op. Hun geaardheid beleefden zij in het verborgene. Was hier sprake van een taboe? Of van een onbetrouwbaar onderzoek? Of voelden lesbo's zich niet aangetrokken tot traditionele verenigingen?

Vanuit deze historische achtergrond is de deelname van Vrouwen van Nu aan Warriors for Love een grote en unieke verrassing. In Warriors for Love gaat het om een grotere en meer diverse minderheidsgroep, de LGBTI-mensen. En de betrokkenheid gaat over onze grenzen heen. De wereld is een dorp geworden. In internationaal verband is bewustwording en strijd voor gelijke rechten van groot belang. Het stemt optimistisch dat onze verbondenheid met andere landen vrijwel dagelijks een belangrijke plek krijgen in onze media. Informatie over doodstraffen, antihomowetten, gelijke sociale berechting van het homohuwelijk, denk aan Rusland, Afrika en de VS (niet in alle staten) vult de kranten.

Zijn we klaar in Nederland? Nee toch? Waar blijft de wetgeving over het lesbisch ouderschap? Inmiddels in de samenleving geaccepteerd. En, voel ik mijzelf in de openbare ruimte even vrij en veilig als in de jaren 70 en 80? Nee. Stel dat het verzorgingshuis zich voor mij aandient. In de media kunnen we kennis nemen van schrijnende gevallen van vernedering en uitsluiting in die huizen. Ondanks het predikaat van de roze loper zowaar geen pretje. De roze rimpels zijn nog niet glad gestreken. Integendeel!

Kortom, ik draag Warriors for Love een warm hart toe.

Ineke Wevers
Voormalig landelijk bestuurslid
Vrouwen van Nu

