

/ voorpagina /

/ over ons /

/ word lid /

/ provinciale afdelingen /

/ lokale afdelingen /

/ contact /

/ agenda activiteiten /

/ voor leden /



Eindelijk gelukkig als vrouw!

Francine is geboren in het verkeerde lichaam en één van de transseksuele vrouwen in Nederland. Ze is open en ondernemend. Francine vertelt overal haar verhaal. Wil haar kennis delen. Ze is zichzelf en waanzinnig sterk. Een voorbeeld voor velen die geen kans krijgen of hun kracht nog niet kennen.

"Na een moeizaam leven kón ik niet ontsnappen aan de gevoelens in mijzelf. De bevrijding van depressiviteit voelt als thuiskomen na een slopende zoektocht. De transitie heb ik gered dankzij hulp van liefdevolle mensen. Zij gaven mij kracht om te worden wie ik ben. Mijn geboorteaakte is gewijzigd. Dat kan in Nederland!"

Francine is lid van Vrouwen van Nu. "Het welkom in Vrouwen van Nu voelt als een warme deken. De mooiste erkenning van mijn vrouw zijn. Ik wil anderen inspireren; de kans geven om ook gelukkig te worden door zichzelf te zijn. De liefde in mijzelf wil ik delen met anderen".

Bekijk hier de boodschap die Francine achterliet op YouTube.

<http://youtu.be/EKwdfvfcQbc>

Francine Bendsdorp
Lid van Vrouwen van Nu
Strijder voor de Liefde



welkom op onze landelijke website vrouwen van nu

/ stad land /

/ uit thuis /

/ consumeer consuminder /

/ toen nu /

/ informeer inspireer /

/ creëer exposeer /